

CV Der Mislukkingen

In een wereld waar veel mensen alleen hun successen delen kan het verfrissend zijn om ook te laten zien wat er allemaal niet gelukt is! Daarom dit CV der mislukkingen.



Frank
Deuring

1991

Ik blijf zitten in de kleuterklas

Ik ben te speels en mag daarom een jaartje extra doorbrengen in de kleuterklas. Ik had dus al studievertraging voordat ik 5 jaar oud was ;-).

1998

De basisschool ging niet zo lekker

Montessori-onderwijs past niet bij mij. Ik mag zelf bepalen welke taken ik wanneer ga doen. Ik ben snel afgeleid en ben niet zo goed in plannen en organiseren. Het resultaat is dat ik pas aan het eind van groep acht al het werk van groep zes af heb. Ik mag naar het ivbo, wat het laagste mogelijke niveau is qua middelbare school.

2005

Ik word weggestuurd van mijn stage

Ter afronding van mijn mbo-opleiding bank- en verzekeringswezen loop ik stage bij een assurantiekantoor. Dit is vooral een administratieve functie en omdat ik slordig ben, maak ik veel fouten. Mijn collega's lossen die vervolgens op, maar vertellen niet wat ik precies fout deed. De fouten worden steeds erger en op een dag sturen ze me naar huis. Uiteindelijk mag ik terugkomen en haal ik de stage met de hakken over de sloot.

2005

Vakantiewerk in Spanje loopt in de soep

In de zomer ga ik werken in de horeca in Spanje. Het klikt totaal niet met mijn baas, de werkweken van 70 uur bij dertig graden zijn iets te heftig en al mijn collega's zitten aan de drugs. Als ik hier blijf, dan kom ik verslaafd terug. Na tien dagen keer ik terug naar Nederland.

2008

Ik stop met de hbo-opleiding Financial Services Management

Eigenwijs als ik ben ga ik toch verder in het bank- en verzekeringswezen. Tijdens een bijbaan bij ing krijg ik een helder inzicht: Dit is echt niets voor mij. Ik besluit te stoppen en over te stappen naar Human Resources Management.

2011

Ik staak mijn master Humanistiek binnen twee weken

Na het behalen van mijn hbo-diploma Human Resources Management besluit ik door te gaan met een master. Nu ik terugkijk op die periode was dit puur om aan te tonen dat ik toch wel slim was, na het hele basisschooldebacle. Binnen twee weken wordt duidelijk dat ik totaal geen zin meer heb om door te studeren en stop ik.

2013

Mijn poging om professioneel comedian te worden mislukt

In 2007 probeer ik een keertje stand-up comedy uit. Vanaf dat moment ben ik verslaafd en speel ik wekelijks tijdens verschillende open podia. Ook mag ik na een paar jaar vaker meedoen met professionele shows. Daarom probeer ik om hier mijn beroep van te maken. Dat lukt niet. In totaal kom ik bij tien comedy- en cabaretwedstrijden niet verder dan de auditieronde. Bij de grote comedyclubs lukt het niet om een gastplek te veroveren tijdens de professionele shows. Ondertussen halen allemaal nieuwkomers mij in, waardoor ik gefrustreerd en jaloers word. Het plezier is inmiddels helemaal weg. Ik geef mijn droom op.

2013

Het Klachtenparadijs komt niet van de grond

Samen met een partner ontwikkel ik een theatervoorstelling met een trainingselement over het omgaan met klachten. Na acht maanden schrijven spelen we de voorstelling drie keer.

De laatste voorstelling is in een groot theater voor de Rabobank. Het komt allemaal niet lekker uit de verf. Het klikt niet tussen mij en mijn partner op het podium en hij besluit de stekker eruit te trekken.